



KERSTviering

Clubs Wilhelminakerk



Thema: "Goed nieuws"

26 december 2022

Muzikale begeleiding:

Jan Peter Teeuw

1. Samenzang | Jubel het uit! (OTH13 72)

Jubel het uit.

De Heer is hier;

ontvang het Koningskind!

Als Redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.

Dus hemel en aarde zingt!

Dus hemel en aarde zingt!

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

Jubel het uit.

De Heer regeert;

Wees blij, verhef je stem!

Zing als de schepping juicht,

aanbiddend voor Hem buigt.

Een vreugdelied voor Hem;

Een vreugdelied voor Hem;

Een vreugde- een vreugdelied voor Hem!

Zijn Koningschap

zal eeuwig zijn,

rechtvaardig en vol van kracht!

Laat ieder volk op aarde

Zijn heerlijkheid ervaren.

De liefde die Hij bracht;

De liefde die Hij bracht;

De liefde, de liefde die Hij bracht!

2. Opening en gebed | Martijn Stolk

3. Club Jonathan | Schriftlezing: Lukas 2:8-21

De herders en de engelen

8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.

9. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.

10. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,

11. namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.

12. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

13. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:

14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

15. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.

16. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.

17. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.

18. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.

19. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.

20. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien

hadden, zoals tot hen gesproken was.

21. En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was.

4. Samenzang | Psalm 84: 6

Want God, *de HEER, zo goed, zo mild,*
is *t' allen tijd een zon en schild;*
Hij *zal genaad' en ere geven;*
Hij *zal hun 't goede niet in nood*
onthouden, zelfs niet in de dood,
die *in oprechtheid voor Hem* leven.
Welzalig, HEER, die *op U* bouwt,
en *zich geheel aan U* vertrouwt.

5. Club Gideon | Goed Nieuws (OTH15 409)

Refrein:
Goed nieuws, goed nieuws,
iedereen moet het horen.
Goed nieuws, goed nieuws,
Jezus is geboren, Jezus is geboren!

Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet.
En gaat het soms wat moeilijk,
Hij geeft je nieuwe moed.
Refrein

Hij is de allerbeste,
geen ander is als Hij.
De machtigste en sterkste,
Hij is het allebei.
Refrein

En Hij is ook een Vader,
die heel veel van je houdt.
Hij draagt je in Zijn armen
als jij op Hem vertrouwt.
Refrein

Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft,
die krijgt het eeuwig leven,
want dat heeft Hij beloofd.
Refrein

Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen.
En waar je ook naar toe gaat,
Hij laat je nooit alleen.
Refrein

6. Club Benjamin | Totdat Hij weer bij ons komt (Lev)

Er was een nacht dat de tijd werd omgedraaid.
Een nulpunt, een nieuw begin.
Er was een nacht dat Gods woord kwam neergedaald.
Een nieuwe tijd, en daar leven wij in.

Het goede nieuws is geboren.
Mens geworden.
Doorverteld aan ons.
Het klinkt in engelenkoren.
Wij zingen het door.
Totdat Hij weer bij ons komt.

Vandaag de dag nu de wereld vrede mist.
Vertellen wij dit verhaal.
Omdat Jezus nog steeds 'God met ons' is.
Hij is de hoop voor ons allemaal.

Het goede nieuws is geboren.
Mens geworden.
Doorverteld aan ons.
Het klinkt in engelenkoren.
Wij zingen het door.
Totdat Hij weer bij ons komt.

Er komt een dag dat de tijd is afgerond.
Een eindpunt, een eeuwig thuis.
Er komt een dag waarop God weer bij ons woont.
Dan is de hele wereld Gods huis.

7. Vrije vertelling | Jan Peter Teeuw

8. Club Jonathan | Kerstnacht boven Bethlehem (Sela)

In de kerstnacht boven Bethlehem, sprak een engel uit de hemel. En hij maakte daar goed nieuws bekend: God is hier, Zijn Naam is Jezus!	En opeens was daar een eng'lenmacht. Een hemels leger prees de schepper. Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde.
---	---

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die Zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij Hem geen grenzen.

Allen:

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

9. Jeugdvereniging Maranatha | Geef ons vrede (Sela)

Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?

't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede,
waarop de schepping wacht.

'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede,
waarop de schepping wacht.

Dona nobis pacem.
Dona dona nobis pacem.

10. Shaloom | Spoken Word

Het is stil, donker en doods.
De aarde leeg, woest en vormeloos.
Tot het Woord klinkt en leven maakt.
Het Woord met een Naam die raakt:

Jezus!

Leven in vrede, paradijslijk mooi.
Het duurt maar even en valt dan ten prooi.
De leugen triomfeert, maar direct klinkt daar.
Er komt verlossing, echt waar:

Jezus!

Duizenden jaren gaan voorbij.
Mensen hebben verdriet of zijn blij.
Mensen willen God maar niet erkennen.
Het beloofde Licht niet herkennen:

Jezus!

Dan fonkelt er plots een felle ster.
De Redder komt, het is zover.
Wijzen en herders zoeken en vinden en buigen.
Het universum en de engelen juichen:

Jezus!

Zijn moeder Maria en Jozef haar echtgenoot.
Zorgen voor het kribbekind en dat wordt groot.
Hij leert snel en onderwijst geleerde heren.
Genezen zieken zijn het die Hem eren:

Jezus!

Toch haten leiders van het volk Hem intens.
Joden eisen en de Romeinen doden naar wens.
De kruisdood met de spijkers die doorboren.
Maar na drie dagen klinkt bij het ochtendgloren:

Jezus!

De Levende overwint die dodelijke verrader.
En gaat op de wolken naar Zijn Vader.
Hij is daar nu en zit en bidt voor u en mij.
De Geest getuigt van Hem die spreekt vrij:

Jezus!

Het Kerstkind komt nog eenmaal weer.
als Koning der koningen en opperheer.
Dan mogen gelovigen mee naar de hemel.
Om voor eeuwig te zingen, dank U wel:

Jezus!

11. Dankgebed | Martijn Stolk

12. Samenzang | Licht in de nacht (OTH13 76)

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn Naam, de Naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

*Kinderen mogen de kerk verlaten via de deur links van de preekstoel,
daar krijgen jullie nog iets mee!*

★ GOOD NEWS!

whispers Mary,
squeezing Joseph's hand.

"We're going to have a baby,
it's something God has planned!"

Vertaling:

★ **Goed nieuws!**
fluister't Maria
terwijl ze knijpt in
in Jozef zijn hand.

"We gaan
een **baby** krijgen,
het is iets dat God
gepland heeft!"

Fijn dat u deze Kerstviering hebt meebeleefd!

U kunt het jeugdwerk in onze gemeente steunen
door een gift over te maken naar:

NL17 RABO 0385 447000

Voor meer informatie over onze gemeente,
ons jeugdwerk en andere activiteiten,
verwijzen we u graag naar de website:

www.wilhelminakerkslikkerveer.nl