

Hartelijk welkom luisteraars bij dit moment van bezinning. Ik ben ds. Voets en nodig u en jou uit met mij een stukje uit de Bijbel te lezen. Omdat we ons tussen Pasen en Hemelvaartsdag bevinden leken mij de afscheidswaarden die de Heere Jezus sprak (na Zijn opstanding en voor Zijn ten hemelvaren) geschikte waarden om met elkaar te overdenken. U vindt deze waarden in het laatste hoofdstuk van het Mattheusevangelie. Mat.28:16-20

Onze aandacht richten we op vers 20, waar de Heere Jezus tot elf van zijn discipelen zegt: 'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen'.

Vrijdagmorgen 20 maart jl. werd door meer dan 180 radiozenders in meer dan 30 landen in Europa tegelijk het lied 'You'll never walk alone' uitgezonden. De nieuwsberichten verklapten dat deze actie een initiatief was van radio-dj Sander Hoogendoorn. De actie was bedoeld om mensen te verenigen tijdens de coronacrisis. De Ridderkerkse zanger Leen Huijzer oftewel Lee Towers heeft een eigen versie op eerder genoemd lied, met de titel 'You never walk alone'. Een favoriet lied dat klinkt op de Coolsingel als Feyenoord in de prijzen is gevallen.

Een mooie titel: je wandelt nooit alleen. Het is dan wel de vraag: als je niet alleen wandelt, wie wandelt er dan met je mee? Als je naar het lied 'You'll never walk alone' luistert, dan hoor je regels voorbijkomen als:

'houd je hoofd omhoog;

wees niet bang, van het donker

want aan het einde van een storm is een gouden lucht.

loop door, loop door met hoop in je hart

en je zult nooit alleen lopen'.

Met hoop in je hart en je zult niet alleen lopen. Ik vroeg me af: mooi als je hoop hebt. Maar: waar bestaat die hoop uit? Waar hoop je op? Op wie hoop je? Die vraag blijft in het lied *'You'll never walk alone'* onbeantwoord.

Wat is onze hoop? We beleven met elkaar een bijzondere tijd. Elke dag worden we bijgepraat door Ernst Kuipers van het Erasmus MC hoe de situatie in de ziekenhuizen is. Je leest in de krant van ondernemers die in grote spanning leven met betrekking tot hun bedrijf. In je thuissituatie is het misschien elke dag weer een uitdaging om in een beperkte ruimte met je kinderen bezig te zijn. Als aan allerlei verwachtingen van je kind en werkgever moet worden voldaan, lopen spanningen op.

Als je contact hebt met ouderen en kwetsbaren in zorginstellingen hoor je enerzijds dankbaarheid voor de liefde waarmee verzorgers zich op en top inzetten. Grote waardering voor hen. Anderzijds verlangen ouderen naar fysieke ontmoeting met hun geliefden. In verzuchtingen (die je door de telefoon hoort) hoor je innerlijke pijn. Eenzaamheid dus. Wat bedoel je dan als je *'You'll never walk alone'* zingt? Wanneer ben je niet alleen? Het antwoord brengt mij bij onze schriftlezing.

Voor mij sprong een prachtige, veelkleurige bloem open in onze tekst: En zie, Ik ben met u al de dagen.

Deze woorden heeft de Heere Jezus uitgesproken kort voor Zijn hemelvaart. De plaats waar Jezus deze woorden spreekt is Galilea. Het noorden van Israel. Daar was Jezus begonnen met Zijn optreden (als door God gezonden Leraar en Zaligmaker). Daar spreek Jezus ook Zijn laatste woorden. Tot zijn discipelen. Wat zijn discipelen? Mensen die op Jezus' roepstem: volg Mij, het niet konden laten Hem te gehoorzamen. Bent u ook zo iemand, die tot gehoorzaamheid kwam aan de roepende Christus? Of laat je je oor hangen naar andere stemmen?

Jezus spreekt hier laatste woorden tot zijn leerlingen. Ja en wat voor leerlingen! Wat een onvoldoendes hebben ze gehaald voor hun geloofsproefwerken. De een verloochende de Meester en de ander verliet Hem. Alle elf scoorden ze dik onder de vijf. Onbegrijpelijk dat de opgestane Jezus tegen zulke mensen zegt: Ik ben met u. Als Jezus tegen hen en ons: Ik ben tégen u gezegd had, durfden wij het Hem kwalijk te nemen? **Mét u**. Het zijn maar twee woorden. Weet u waar die twee woorden mee te maken hebben? Met de twee kruisbalken. Gespijkerd aan twee balken droeg Christus onze zondenschuld weg. Gespijkerd aan die twee balken verwierf Jezus (als Middelaar) die twee woorden '**met u**'. Hij deed dat voor u en jou die tot Hem de toevlucht neemt.

Iemand denkt: mooie woorden. Dat was toen. Maar Jezus is nu toch in de hemel? Spreekt onze catechismus de Bijbel niet na als beleden wordt dat de ten hemel gevaren Christus naar Zijn Godheid, majesteit, genade en GEEST nimmermeer van ons wijkt? Door en met de Heilige Geest blijft Jezus present op aarde. Ook nu. In de tijd met torenhoge moeiten. Ook in deze tijd van eenzaamheid. Ik ben met U, zegt Jezus. Dus: *'you'll never walk alone'*. Een volgeling van Jezus is dus niet overgeleverd aan de angst en de onzekerheid. Een leerling van Christus gaat niet alleen door het leven. Zonder Jezus als je Borg, dán pas ben je alleen. Dan moet je het alleen hebben van mensen. Ondanks dat mensen veel voor elkaar kunnen betekenen en er veel liefde gegeven en ontvangen wordt, en toch: een mens is een mens. Kwetsbaar. Niet altijd beschikbaar. Een mens laat een mens los. Wat is het dan ook nóódzakelijk en ook mógelijk om Jezus als je Middelaar te leren kennen. Wie Hem nog niet kent, zoek Hem opdat je leeft. Tot in eeuwigheid leeft. Wie zaligmaker Jezus verwerpt kiest voor eeuwige eenzaamheid.

Met u ben Ik al de dagen. Bijzonder hè, hoe Jezus de tijd opknipt. Hij heeft het niet over maanden of jaren. Maar al de dágen. Wat een bemoediging dat Jezus elke dag in de hemel en vanuit de hemel koninklijk bezig is om Zijn gemeente te beschermen en te regeren. Elke dag

bidt Hij als priester voor Zijn volk. Elke dag is Hij profetisch bezig vanuit de hemel om Bijbelwoorden in ons leven tot klinken te brengen. Corrigerende woorden. Ondersteunende woorden. Bezinnende woorden.

Al de dagen met u. Ook deze dagen. Elke dag weer een avontuur met je gezin in de thuissituatie. Wéér een dag thuiswerk. Wéér een dag geen werk. Wéér een dag geen orders. Laat je hart niet alleen bevolken met de puzzels van elke dag. Buig je knieën voor Christus, Die alle macht heeft, niet alleen in de hemel, ook op de aarde. Laat Zijn belofte woord zinken in je hart. Je staat er (door genade) niet alleen voor. Een bukker voor Jezus heeft een machtige Heiland, Die regeert. Die je vasthoudt, ook al gaat je weg over begrepen en onbegrepen wegen.

Ik ben met u al de dagen. Van dag tot dag. Geen dag uitgezonderd. Hoelang duurt deze toezegging? Zegt Jezus: Ik ben elke dag bij u, totdat de wereld vergaat? Of tot het eind van de wereld? Nee, tot de vol-einding van de wereld. Mooi woord: voleinding. Je hoort er het woordje 'vol' in. De Heere maakt Zijn werk af, zodat het voltooid is. Af is. Tot Zijn doel is gekomen. Hoelang kunnen we rekenen op de aanwezigheid van de Heere Jezus? Totdat het einde van de tijd vol is.

Geen dag zonder Zijn belofte. Geen dag zonder Zijn toezicht en hulp. Geen dag zonder Zijn macht. Geen dag alleen. Ik ben met u. Henoeh wandelde met God. God haalde Hem thuis.

Wandelt u ook met uw Heere en Heiland door het leven? Dan '*you never walk alone*'.

Ik zou de tekst van het lied (*You'll never walk alone*) dat in Europa op 20 maart klonk, enigszins willen aanpassen.

Als je loopt door een storm

houd je hoofd omhoog: zie op Jezus

wees niet bang van het donker

want aan het eind van de storm is een gouden lucht:

van het nieuwe Jeruzalem met Zijn paarlen poorten.

Waarin niemand meer zal zeggen ik ben ziek

waar niemand zal zeggen ik ben alleen of ik wandel alleen.

Daar is een grote mensenmassa (die niemand tellen kan) die vol vreugde zich verblijdt in de drieenige God.