

Schriftlezing en meditatie - bezinningsmoment 15 april 2020 - Wilhelminakerk Slikkerveer

Psalm 46

1. Een lied op Alamothe, voor de koorleider, van de zonen van Korach.

2. God is ons een toevlucht en kracht;

Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

3. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van *plaats*
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

4. Laat haar water bruisen, laat het schuimen,
laat de bergen beven door haar onstuimigheid. *Sela*

5. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.

6. God is in haar midden, zij zal niet wankelen;
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

7. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden;
Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.

8. De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. *Sela*

9. Kom, zie de daden van de HEERE,
Die verwoestingen op de aarde aanricht;

10. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde,
de boog breekt en de speer in stukken slaat,
de wagens met vuur verbrandt.

11. Geef het op en weet dat Ik God ben;
Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken,
Ik zal geroemd worden op de aarde.

12. De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. *Sela*

In psalm 46 horen we bemoedigende woorden. “God is ons een toevlucht en kracht, Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” Ook al zou de aarde veranderen, werden bergen verzet in de zee. Wat een onzekerheden; we lezen: veranderen, verzetten, bruisen, schuimen, beven, tieren, wankelen, smelten. Maar God blijft dezelfde. God: een toevlucht, een veilige vesting, een schuilplaats, in het midden van al die onzekerheden. Nou, veel mensen voelen vandaag ook onzekerheid; heel veel of een klein beetje. Zekerheden die wegvallen: werk, vaste patronen, gezondheid. En het kan zijn dat die onzekerheid voor angst zorgt. Misschien bent u ook wel bang, voor uw gezondheid bijvoorbeeld. Niks lijkt meer zeker, of vast, maar dingen wankelen...

Maar nu staat in vers 3: ook al gebeurt dit alles, al zou zelfs de aarde van plaats veranderen, we zullen niet bevreesd zijn. Niet bang. Waarom? Daarom: omdat God onze toevlucht en kracht is, en omdat Hij in hoge mate een hulp gebleken is in benauwdheden. God is een veilige vesting. Alle andere dingen of mensen zijn dat niet. De muren die wij bouwen, om ons te verzekeren. En dat kunnen we ook merken in deze tijd. Alles waar we misschien stiekem nog houvast aan dachten te hebben: werk, gezondheid, wat spaargeld; alle zekerheden die we dachten te hebben, kunnen zomaar wegvallen. Maar God niet! Dus waarom zullen we bang zijn?

Misschien denkt iemand: ‘nou, dat klinkt wel heel dapper, maar zo voel ik me helemaal niet. Want ik ben wel bang. En het lukt mij niet om mee te zingen met deze psalm.’ Ja, soms als we ergens middenin zitten is dat heel moeilijk. Maar de dichter van deze psalm denkt terug. Er staat dat God in benauwdheden een hulp gebleken is. Het is bewezen. Juist ook in de benauwdheid, wil God laten zien dat Hij een hulp is. Zelfs als de omstandigheden niet beter worden. Want de psalmdichter richt onze ogen op wie God is. En hij gebruikt indrukwekkende woorden om te zeggen hoe groot God is. God kan alles!

En vanaf vers 9 klinkt het bijzonder heftig. En je vraagt je zelfs even af: waar is dat bemoedigende? Want die dichter heeft het over ‘de HEERE die verwoestingen op aarde aanricht’. Eerlijk gezegd bleef ik in het lezen van deze psalm daar telkens wel haken. Is God zo? Is Hij dan een gewelddadige strijder, of...? We moeten wel eerlijk de hele psalm lezen. God treedt op tegen vijanden. Blijkbaar zijn er mensen die zich nog verzetten tegen God en Zijn volk. In deze psalm is ‘ons’, degene die dit zingen, in de eerste plaats het volk Israël. En er zijn ook heidenvolken. God treedt op. Maar als we goed lezen, gaat God juist optreden om oorlog te stoppen (vers 10). En God Zelf gaat spreken in deze psalm; vers 11: Hij zegt: “Geef het op, en weet dat Ik God ben!” Stop met vechten, geef je over. Stop met telkens weer proberen om zelf de wereld te controleren, of te corrigeren. God regeert, we moeten Hem de wereld laten regeren, en ons leven laten regeren. God heeft het onder controle.

En hier moeten we ook vandaag wel eerlijk naar onszelf kijken. Want we willen het zo graag zelf regelen. En ook in deze crisis schieten misschien velen van ons wel weer in die houding: we gaan het ‘even’ regelen. Corrigeren, controleren, en dán krijgen we weer een beetje rust. Dan gaat de angst langzaam alweer een beetje weg; wij gaan zelfs in moeilijkheden vaak op onze eigen kracht vertrouwen. Willen een beetje God zijn, de dingen regelen, onder controle krijgen, beheersen. En dan horen we God zeggen: laat het los! “Geef het op en weet dat Ik God ben”. Verwacht het geduldig van God. Zoek uw zekerheid in het feit dat God alles onder controle heeft.

Want dat is waar psalm 46 ons op richt: “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn.” En in deze psalm klinkt als refrein: “De HEERE van de legermachten is met ons, de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.” ‘De HEERE is met ons’. God-met-ons, horen we daarin. Immanuel. Die naam doet ons denken aan Jezus. Hij maakte het door Zijn sterven en opstanding voor ons mogelijk, dat de God van Jakob ook voor ons een veilige vesting is; ook voor ons, eigenlijk heidenen, dat we mee mogen zingen met psalm 46. En

als u zich dus afvraagt: 'mág ik wel meezingen met deze psalm?', denk dan aan wat Jezus heeft gedaan. Jezus, Immanuel, Hij zei na Zijn opstanding tegen Zijn discipelen: "Ik ben met u, al de dagen". Hij vraagt wel geloof, overgave, "geef het op en weet dat Ik God ben".

Schuil zo bij God. Want, waar wilt u anders heen vluchten? Waar vindt u anders veiligheid? En jij? We zien in deze tijd dat zo'n virus ons van alles af kan nemen. Vrijheid, ons werk misschien, maar het kan zelfs uiteindelijk ons leven afnemen. En van alle dingen en mensen moeten we een keer afscheid nemen, maar als we God kennen, hoeven we van Hem nooit afscheid te nemen. Alleen God kan echte veiligheid bieden. En daarom richt deze psalm onze ogen omhoog, op Gods werk, op God zelf.

Laten we daarom schuilen bij deze God, wat onze omstandigheden ook zijn, en ook al zijn we vaak bang en hebben we niet eens zoveel vertrouwen op God. Laten we toch meezingen met deze psalm, met deze belijdenis, dat we nergens anders meer houvast zoeken, dan bij Hem alleen, en misschien helemaal tegen ons gevoel in toch zingen: "God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn!"